

MADE
IN CHINA

AIRCO CARAVAN

'MADE IN CHINA'

A SYMBOL FOR
PEACE AND UNITY

AN ILLEGAL PAINTING,
IN SEARCH OF A
PERMANENT PLACE

The Tibetan people in China are not allowed to celebrate the Dalai Lama's birthday and Chinese authorities have reinforced the ban on pictures of His Holiness.

This is why 'Made in China' was created.



The seed of this project was planted in 2009 on a journey to Lhasa, Tibet.



Watch the video 4:53"





Oppressed Tibetans, soldiers everywhere.



After extensive research, the project 'Made in China' was started in 2012.

Without knowing, sixteen artists in China painted a piece of the Dalai Lama. They were invited to produce 'abstract' impressionistic oil paintings, based on photos uploaded onto their websites.



Each picture was a part of the portrait, but was rotated and named 'Free', 'More', 'Love', 'Fearless', and the like.

Together the sixteen Chinese painters created an illegal and iconic painting, symbolizing peace and unity in many different ways.



DHL



W, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100

YTO 圆通速递·物流 (详情单)
YTO EXPRESS LOGISTICS



寄件人姓名 FROM		始发地 DEPARTURE		收件人姓名 TO		城市 CITY	
单位名称 COMPANY NAME				单位名称 COMPANY NAME			
寄件地址 ADDRESS				收件地址 ADDRESS			
联系电话 PHONE		固定电话 FIXED PHONE		联系手机(非常重要) MOBILE PHONE (VERY IMPORTANT)		联系手机(非常重要) MOBILE PHONE (VERY IMPORTANT)	
文件 DOCUMENT		物品 PARCEL		重量 WEIGHT		体积 VOLUME	
内件品名 NAME OF CONTENTS		数量 AMOUNT		付款方式 MEANS OF PAYMENT		现金 CASH	
保价金额 INSURANCE AMOUNT		保价费 INSURANCE FEE		收件人签名 RECEIVER'S SIGNATURE		代收人签名 AUTHORIZED SIGNATURE	

6151900527





Sent to Europe and put together,
the sixteen seemingly random
titles form a quotation of the
Dalai Lama:

**'THE MORE YOU ARE
MOTIVATED BY LOVE,
THE MORE FEARLESS AND
FREE YOUR ACTION WILL BE'**

Like the old Tibetan thangka
the saying is written on the
backside of the artwork,
completing the image and
intensifying the message.

Kunst

Made in China 16 x dalai lama



Het noemen van zijn naam is taboe in China. Hij mag niet worden afgebeeld. Hem feliciteren met zijn 78ste verjaardag op 6 juli mag al helemaal niet. De Nederlandse beeldend kunstenaar Airco Caravan werd tijdens een reis in Tibet getroffen door de harde Chinese repressie. Ze besloot een Chinees verjaardagscadeau te maken voor de Tibetaanse leider. Via een omweg. De kunstenaar maakte gebruik van zestien Nederlandse bedrijven die regelen dat foto's van particulieren – familiesnapshots, huisdieren – worden nageschilderd in China. Ze knipte het hoofd van de Tibetaanse leider in zestien stukjes en stuurde die elk afzonderlijk als 'abstract impressionistisch' beeld naar de Chinese schilders. Sommige foto's werden 90 graden gekanteld en kregen een andere naam. Zo ging de foto links, tweede van onderen, in gekantelde versie door voor een berglandschap. Het stukje links onderin ging naar China als 'Mango'. De ogen noemde ze 'Opa'. Een van de bemiddelingsbedrijven belde me dat het een vreemde, incomplete foto was van een oog', zegt de kunstenaar. 'Maar ik zei dat mijn opa net was overleden en dat ik van zijn ogen hield. Daar namen ze genoegen mee'. Na een halfjaar had ze de dalai lama compleet. In de Amsterdamse galerie CNCTP13 is het project, getiteld *Made in China*, te zien tot 21 juli.

It was well received by the press.



In China werd de dalai lama geschilderd: in zestien stukjes

Opdrachtgeefster: Ik zei dat het oog van mijn overleden opa was

Henny de Lange

Abbeeltingen van de dalai lama zijn verboden in China. Toch slaagde kunstenaar Ine Wallis de Vries erin om zestien schilderateliers in China een portret te laten samenstellen van de leider in ballingschap van de Tibetanen. Het schilderij hangt nu in een galerie in Amsterdam. Het is een symbolisch verjaardagscadeau voor de dalai lama, die morgen 78 jaar wordt. De kunstenaar, die werkt onder de naam Airco Caravan, wil met deze actie aandacht vragen voor het lot van de onderdrukte Tibetanen in China. 'Zelf had ze nooit verwacht dat haar lijst zou slagen, vertelt ze. Een half jaar geleden stuurde ze een foto van de dalai lama naar China, maar dan wel in zestien stukken geknipt. Die fragmenten gingen naar zestien verschillende ateliers met het verzoek er een 'abstract impressionistisch' schilderij van te maken van 30 bij 40 centimeter. In China bestaan tal van atelierateliers die zijn gespecialiseerd in het kopiëren in olieverf van familiesportretten, maar ook van meesterwerken van

Van Gogh en Rembrandt. Een voor een kreeg ze de schilderijtjes teruggestuurd. Dicht tegen elkaar gebonden vormen ze het portret van de dalai lama, 'naas in China'. Maar wat heeft ze ervoor moeten liegen. Ze kreeg telefoonjes, waarom maar één oog schilderen? En waarom wilde ze een oor laten afbeelden? 'Ik verzon ter plekke dat het oog van mijn overleden opa was die ik zo lief vond dat ik zijn oog aan de muur wilde. Het oor was een cadeauje voor mijn vriend die graag naar muziek luistert. En over die gele plek in het gewaad zei ik dat ik een abstract schilderij wilde van een mango.'

Om de kans op herkenning te verkleinen, kantelde de kunstenaar enkele fragmenten

Om de kans op herkenning te verkleinen, had ze sommige fragmenten 90 graden gekanteld, waardoor delen van het gewaad 'heuvels of goudlijnen' werden. Een atelier stuurde een groter schilderij terug dan het formaat van 30 x 40. 'Ze dachten dat het een riches ging en vonden het gek dat ik geen groter schilderij wilde voor hetzelfde bedrag. Ik zei dat ik maar een klein plekje op de muur had om het op te hangen.' Vandaag gaat de kunstenaar met een taart met daarop een afbeelding van het in elkaar geknutselde hoofd van de dalai lama langs bij de Chinese ambassade. 'Ze denken niet dat ze welkom is, ondanks berichten dat de Chinese regering in twee provincies waar veel Tibetanen wonen soepeler zou willen omgaan met de verering van de dalai lama. Morgen, de verjaardag van de Tibetaanse leider, fietst ze door Amsterdam met een karretje met daarop een reclamezail met zijn portret. 'Dalai Lama, made in China' is tot 21 juli te zien in galerie CNCTP13. Prinsengracht 266 in Amsterdam.



Den Haag • Ter gelegenheid van de 78ste verjaardag van de Dalai Lama vandaag, hielden twee Tibetanen Sonami en Arne samen met kunstenaar Airco Caravan een ludieke actie om aandacht te vragen voor de mensenrechtenschendingen in Tibet door China. Zij fietsten met het kunstwerk: 'Made in China', een illegaal portret van de Dalai Lama dat gemaakt is in China, langs de Chinese Ambassade in Den Haag. FOTO JOH HONGDEP NOVIA



On the Dalai Lama's birthday, the artist, a group of Tibetans and International Campaign for Tibet, went to the Chinese embassy to offer a birthday cake as a gesture of friendship. The trip started at the Peace Palace in The Hague.



They were welcomed by helicopters and the police. The door was closed in front of them. Journalists of Reuters, national radio and tv couldn't prevent it.



Watch the video 4:44"



They almost got arrested, but The Hague's mayor understood the message and decided to leave them in peace.



Airco Caravan's Cycling Art Gallery



Without knowing, 16 Chinese artists painted this illegal portrait. A symbol for... and unity.

The journey continued to the Dutch government, they were still secretly followed by security guards.



The tour finished in Amsterdam, to celebrate the Dalai Lama's birthday,

warmly invited by the Tibetan community in the Netherlands.

The smaller 16-part painting was presented to His Holiness, when he visited the Netherlands in 2014. It was a gift from United Nations for a Free Tibet. Dalai Lama's quote on the back:

**'WE FORGET THAT DESPITE
THE SUPERFICIAL DIFFERENCES
BETWEEN US, PEOPLE ARE
EQUAL IN THEIR BASIC WISH
FOR PEACE AND HAPPINESS'**





The large 3 x 4 meter (6.5 x 13 ft) painting has been exhibited regularly since then, during events and in iconic buildings.

Beurs van Berlage,
Amsterdam



In the center room of historical Fort Asperen.





At Art Zaanstad,
in an old factory
building.



At the IJssel Biennial (left), and in New York, where one eye was on display and sold.

'MADE IN CHINA'

IS A SYMBOL FOR PEACE AND UNITY,
AND IT DESERVES A PLACE WHERE
IT WILL BE ON PERMANENT DISPLAY,
VISIBLE TO THE PUBLIC,
TO REMIND US OF THIS IMPORTANT
MESSAGE TO THE WORLD, AND TO PAY
RESPECT TO THE 14TH DALAI LAMA.

If you can help, please contact Airco Caravan, +31 6 28 225 227
mail@aircocaravan.com • www.aircocaravan.com



Visit website

MADE IN CHINA

Pictures of the Dalai Lama are strictly forbidden in China. Without knowing, 16 Chinese artists each painted a part of this illegal portrait. Brought together here as a symbol for peace and unity.

